

Orde van dienst zondag 2 februari 2025, Sionskerk, viering van de Maaltijd van de Heer

(liturgische kleur: wit)

## **Orgelspel**

## **Welkom – mededelingen**

### DIENST VAN VOORBEREIDING

## **Stilte**

## **Bemoediging – groet**

v. Onze hulp is de naam van de Heer

**A. SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE**

v. Die trouw is tot in eeuwigheid

**A. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN**

v. Steek onze sukkelende ziel aan

**A. MET UW GEEST DIE PRIKKELT EN OPWEKT**

v. Zing onze haperende ziel open

**A. MET UW GOEDHEID DIE BLIJ MAAKT EN ENTHOUSIASMEERT**

v. Kus onze gebutste ziel tot leven

**A. MET UW HELENDE NABIJHEID DIE VERZORGT EN AANVAARD**

v. Genade...

**Lied** 'God die met mensen is', tekst: A.C. Bronswijk. Melodie: lied 672. (uit: Rakelings nabij. Teksten, gebeden, liederen)

1. Kom zing op deze dag  
met ons het lied van leven.  
En deel met ons het licht,  
de kracht door God gegeven.

Drink met ons uit de bron  
van water rijk en fris.  
Vier met ons nu het woord,  
dat God met mensen is.

2. Dat God met mensen is,  
dát willen wij beamen  
in woorden en in daad,  
met hart en handen samen.  
Zijn Geest door-ademt ons,  
bezielt héél ons bestaan.  
God die met mensen is,  
wil met ons verder gaan!

### **Gebed om ontferming**

**Lied** 'Gezegend die de wereld scheidt', lied 984: 3, 4, 5 en 6

DIENST VAN HET WOORD

### **Gebed om de Geest**

**Lied** 'Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer', psalm 62:4

### **Schriftlezing** psalm 131

Een pelgrimslid van David.

Heer, niet trots is mijn hart,  
niet hoogmoedig mijn blik,  
ik zoek niet wat te groot is  
voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden,  
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind op de arm van zijn moeder,  
als een kind is mijn ziel in mij.

Israël, hoop op de Heer,  
van nu tot in eeuwigheid.

**Lied** 'U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten', lied 131a

### **Verkondiging**

**Lied** 'Al wat een mens te kennen zoekt', lied 848

DIENST VAN GEBEDEN

**(Afkondiging van overlijden)**

**Danken – bidden – stil gebed**

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

**Aandacht voor de collecte**

**Nodiging**

**Vredegroet** door elkaar toe te zingen: 'Gods vrede alle goeds voor jou',  
Tekst: Elly Linger, melodie: lied 512.

1. Gods vrede, alle goeds voor jou  
waar ook jouw voetstap staat  
dat bloemen bloeien op je pad  
en Christus met jou gaat.
2. Gods zon is op je elke dag  
zijn maan beschijnt je nacht;  
ik wens je leven met een lach

want God houdt wel de wacht.

3. Ik bid voor jou, waar jij ook bent  
jij bent mijn zuster, broer;  
op elke weg zijn wij gekend  
door God die ons behoedt.

### **Tafelgebed**

Goede God,  
déze wereld  
vol ontwikkeling,  
ontelbare vormen van leven  
in steeds weer nieuwe soorten

Déze wereld  
vol kleuren en geluiden  
bewegingen en smaken  
een wereld vol leven dat bruist en suist  
leeft en zingt,  
danst en praat,  
vliegt en loopt,  
kruipt en zwemt

Déze wereld, zij vindt in U, goede God,  
haar oorsprong, haar doel en haar zin.  
Uit liefde schiep U haar als een veilig huis voor alles wat leeft  
en met hart en ziel scheidt U haar tot een wereld  
voor dieren, planten en mensen  
lucht, water en bodem  
waarin liefde en barmhartigheid de grondtonen zijn.  
Ja, uw glorie is een wereld die werkelijk tot leven gekomen is.  
Daarom, Goede God, zingen wij U  
vol eerbiedige verwondering en vrolijke dankbaarheid  
de lof toe:

**GEPREZEN ZIJ GOD! LAAT ALLES WAT LEEFT  
NU ZINGEN VOOR HEM DIE ALLES ONS GEEFT.  
LAAT JUBELEN HET ORGEL, LAAT HARP EN TROMPET  
DE GLORIE DOEN KLINKEN VAN HEM DIE ONS REDT.**

**GEPREZEN ZIJ GOD! ONS LIED IS GEWIJD  
AAN HEM DIE ALTIJD ONS HELPT EN GELEIDT.  
OM ZIJN GOEDE SCHEPPING, OM HEMELS GENOT,  
ZIJN GUNST EN VERGEVING: GEPREZEN ZIJ GOD!**

(lied 150a: 3 en 4)

Uw hart en ziel werden handen en voeten  
huid en haar  
taal en handeling  
in een mens als ons:  
Jezus Christus.

Hij, een mens werkelijk tot leven gekomen,  
leefde wie U bent,  
overal waar Hij ging bracht Hij leven tot bloei,  
zielen leefden op  
en harten gingen open.

Hij bracht de wereld tot leven zoals alleen U dat kan.  
Zelfs in het donker van de dood wist Hij leven te brengen.

Hij heeft ons - overgeleverd aan doodse machten -  
tekens van leven gegeven:

Het brood genomen  
God gedankt,  
het gebroken  
en aan zijn vrienden gegeven  
en gezegd:

*Neemt en eet,  
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis.*

Zo heeft Hij ook de beker wijn genomen,  
God gedankt,  
hem rondgegeven  
en gezegd:

*Drinkt allen hieruit,  
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed  
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van zonden.  
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt  
tot mijn gedachtenis.*

**ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,  
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ  
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.  
MARANATHA.**

Met hart en ziel hebt U zich aan ons verbonden  
en ons uw Geest gegeven  
om leven in ons steeds weer te ontsteken  
en ons te vormen naar het beeld van Uw Zoon,  
het ware leven,  
opdat wij, net als Hij, werkelijk tot leven komen,  
leven wie U bent  
en overal waar wij gaan leven tot bloei brengen.

**Onze Vader**

**Lied** 'Vier met alles wat in je is', lied 386

**Delen van brood en wijn** tijdens het delen van brood en wijn speelt de organist.

**Lied** 'Sterk, Heer, de handen tot uw dienst', lied 378

**Zending en zegen**

**Gezongen amen**